

Het zal je maar gebeuren dat je op je 40<sup>e</sup>, net als je denkt dat je, je leven op orde hebt en alles wel zo'n beetje hebt meegemaakt, je een zoon krijgt die ook nog eens met een enorme, steeds groter wordende zorgvraag geboren is.

“schoonheid van het leven bepaald hoe de wals gedanst wordt”

“in de geschiedenis is de toekomst al vast gelegd”

Dit zijn een paar van de “uitsmijters” waarmee Yoran, onze prachtige zoon, een F.C. gesprek (gefaciliteerde communicatie) beëindigd. Yoran heeft mij vanuit, zijn kritiekloze “Zijn”, geholpen om bij mijn authenticiteit te komen. Mijn professionaliteit als nieuwbakken manager in de zorg kan ik daarom alleen maar vormgeven vanuit mijn echtheid omdat ik in Yoran een strenge, liefdevolle leermeester aan mijn zijde heb. Wat hieraan vooraf is gegaan en hoe dit er op de werkvloer uit ziet wil ik u graag vertellen op zaterdag 14 februari.

Mijn naam is Nely van Dijk, ik ben 61 jaar, naast mijn beroep als HBO docent ben ik samen met mijn man manager van Parzival wonen b.v. en wij zijn de ouders van Yoran Klapwijk.